

CU - Gangster CU

Af

Martin Riise Nielsen og Jonas Baujault Borresen

EXT. FORAN GYMNASIET - EFTERMIDDAG

En bil kører ind foran gymnasiet og stopper op. På bilens nummerplade står der kun et enkelt "Q". I bilen sidder TRE Q'ERE. De er iført grå jakkesæt eller blazere, lederen har en hat på. De kigger ind på gymnasiet, men bliver siddende i bilen.

Q LEDER

Ok, drenge. Nu skal vi for en gangs skyld få afgjort den evindelige kamp mellem os Q'ere og de skide CU'ere. Hvis vi får gjort det af med Don CU har vi for altid herredømmet over gymnasiet!

Q HÅNDLANGER #1

(Finder en pistol frem)

Lad os gøre det!

De stiger ud af bilen og går ind gennem hovedindgangen.

INT. GYMNASIET, GANG - EFTERMIDDAG

De tre Q'ere kommer snigende ned ad gangen. Q håndlanger #1 går forrest med pistolen i hånden, Q lederen går i midten og Q håndlanger #2 går bagest og kigger sig nervøst over skulderen. De når frem til den dør der leder ind til CU formandens kontor. På døren er et skilt med teksten "DON CU'S KONTOR". De sparker døren ind.

KLIP TIL:

INT. GYMNASIET, DON CU'S KONTOR - EFTERMIDDAG

De tre Q'ere, der netop har sparket døren ind, stormer ind gennem døren med pistolen først. Don CU sidder tilbagelænet i en stol bag sit skrivebord, iført en sort smoking. På bordet står et billede af Kuhlman ved siden af en bunke flour melis og en stak CU-armbånd.

Q LEDER

(Nervøst og anspændt, med pistolen rette mod Don CU)

Få de fucking hænder op, din fucking fuck!

Don CU bliver ikke overrasket over at se dem, men begynder i stedet at klappe langsomt. De tre Q'ere kigger forvirrede og spørgende rundt på hinanden.

(CONTINUED)

Q LEDER

Hvad fuck har du fucking gang i? Vi har fucking overmandet dig!

DON CU

(Gaber, efterfulgt af et smil)

Jeg er bange for at i har taget fejl af situationen.

Q'erne ser spørgende på Don CU. Han kigger forbi dem. De vender sig om for at se hvad han kigger på og ser HÅNDLANGER #1 stå med et stort maskingevær.

HÅNDLANGER #1

Say hello to my little friend!

KLIP TIL:

INT. GYMNASIET, KÆLDER - EFTERMIDDAG

De tre Q'ere sidder på knæ og bagbundet i en beskidt kælder. Rundt om dem står TO HÅNDLANGERE i sorte jakkesæt, Håndlanger #1 med maskingeværet. Foran dem står Don CU med en øl i armene, som han aer på samme måde som en kat.

DON CU

Hvad har jeg gjort siden i behandler mig så respektløst? Vi har inviteret jer til hver eneste CU fest, vi har serveret kolde Wiibroer for jer, og så kommer i her med en disrespekt og spytter mig i ansigtet.

Q LEDER

(Med bævende stemme)

Undskyld Don CU. Vi har altid elsket jeres fester. Vi var vel bare misundelige.

Q HÅNDLANGER #1

Undskyld...

Q HÅNDLANGER #2

Undskyld...

Don CU stiller øllen fra sig og begynder at gå rundt om de bundne Q'ere.

DON CU

Jeg er en tilgivende mand Q'ere.

(Idet han når om bag dem)

Jeg vil give jer et tilbud i ikke kan afslå. Hvis i holder den bedste

(MORE)

(CONTINUED)

DON CU (cont'd)
forfest til næste CU-fest, så vil
jeg give jer tre kasser øl og en
kage.

Q LEDER
(Ser lettet op på Don CU)
Tak, Don CU! Mange tak.

De to CU håndlangere går over og løser rebene. Q'erne kommer på benene.

DON CU
Forsvind så.

Q'erne bukker og takker mens de kryber ud af døren. Idet de er ude af rummet vender Don CU sig om og stiller sig hen til Håndlanger #2

HÅNDLANGER #2
Hvad så nu?

DON CU
Lad der være fest!

FADE TIL SORT.

TEKSTER.

SLUT.